



Deo Gratias

Zusters Maricolen hebben hun taak volbracht, einde van een tijdperk...

MARICOLEN

DENDERMONDE
GENT - DEINZE
SCHELLEBELLE
MALDEGEM
WIEZE

1663 - 2018

Tegen het einde van 2018 zal de congregatie van de Zusters Maricolen Deinze, die haar oorsprong vindt in 1663, na meer dan 350 jaar ophouden te bestaan.

Enkele sympathisanten van de Maricolen hebben een werkgroep opgericht met als doel de betekenis en het belang van de Zusters Maricolen Gent-Deinze voor Oost-Vlaanderen en in het bijzonder voor de regio van Gent, Deinze, Schellebelle, Maldegem en Wieze, onder de aandacht te brengen en zorg te dragen voor het erfgoed dat de zusters nalaten.

Rond de waardevolle stukken uit de kloosters en het historische archief wordt een tentoonstelling opgebouwd in het Museum van Deinze en de Leiestreek in Deinze.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een rijk geïllustreerd boek uitgegeven met de bewogen geschiedenis van de Zusters Maricolen Deinze.

De opening van de tentoonstelling en de voorstelling van het boek is gepland op **15 februari 2019 in het MUDEL in Deinze om 19:30 uur.**

De Maricolen van Deinze zijn een tak van de Maricolen, ontstaan in Dendermonde op 24 juli 1663, de dag dat begijn Anna Puttemans het begijnhof in Dendermonde verliet en samen ging wonen met vijf jonge vrouwen. Ze vormden een "gemeente" waarbinnen ze als "geestelijke dochters", in armoede levend van hun handenarbeid, streefden naar de christelijke volmaaktheid. Ze werden door de bevolking spottend de "marollekens" genoemd.

Op vraag van Joannes Le Monier, vicaris generaal van het bisdom Gent, trokken enkele dochters van de "marollekens" in 1671 van Dendermonde naar Gent om daar een nieuwe "gemeente" op te richten in de wijk Akkerghem (Ekkergem). Officieel werden de "marollekens" de Maricolen, maar de populaire naam "marollekens" bleef nog lang in gebruik. Onder het Oostenrijks bewind (1713-1795) wist de "gemeente" zich met moeite te handhaven. Onder het Franse bewind werden de Maricolen in 1798 verdreven uit hun klooster in Akkerghem. Enkele geestelijke dochters bleven samenwonen in Gent tot ze in 1805 door de Franse prefect van het Scheldepartement gevraagd werden de zorg op te nemen voor het Gentse weeshuis "de Rode Lijvekens". Dit weeshuis stond onder het beheer van de commissie der Civiele Hospiciën (voorloper van het OCMW). Vanaf dan zouden de Maricolen zich wijden aan de opvoeding van de jeugd. Ze bestuurden het weeshuis met succes onder het Frans (tot 1815) en Nederlands bewind (1815-1830), tot zij in 1864 door het liberale Gentse stadsbestuur, dat geen religieuzen in de stedelijke instellingen duldde, werden afgedankt en uit het weeshuis verdreven. Ze vestigden zich in Deinze in het oud Blasiusklooster aan de Kaaistraat. Van daaruit zou de "gemeente" uitgroeien tot een congregatie die zich toelagde op de opvoeding van de vrouwelijke jeugd en de zorg voor ouderen. Ze bouwden scholen in Deinze, Schellebelle, Maldegem, Petegem, Astene, Maldegem-Donk, Maldegem-Vossenhol, Gotten, Wieze, Maldegem-Strobrugge, Deinze-Kouter, Grammene, Gent 't Kerst, Deinze-ten-Dries en rustoorden in Petegem-Deinze en Schellebelle.

Gedurende meer dan 350 jaar hebben de Maricolen hun stempel gedrukt op het onderwijs en de wezen- en ouderenzorg in het Gentse, de Leie- en Denderstreek en in het Meetjesland. De betekenis en het belang van de Zusters Maricolen kan niet overschat worden, het erfgoed dat zij achterlaten mag niet verloren gaan.



werkgroep maricolen

1663 - 2018

DENDERMONDE - GENT - DEINZE - MALDEGEM - SCHELLEBELLE - WIEZE

MUDEL museum deinze en leiestreek, matthyslaan 3-5, 9800 deinze
09-3819670 museum@deinze.be website: mudel.be/zusters-maricolen

Wim Lammertijn,
Conservator MUDEL

Jolien Verroeye,
Wetenschappelijk medewerker MUDEL

An Meirhaeghe,
Wetenschappelijk medewerker MUDEL

Gemma Baekelandt,
oud- directrice Sint Theresia Deinze, lid raad van bestuur KSRD

Manuel Van den Abeele,
medewerker POLS

Robert Ruys,
heemkundige, voorzitter schoolbestuur Wichelen

Walter Notteboom,
erevoorzitter heemkundige kring Het Ambacht Maldegem

Marc Martens,
voorzitter heemkundige kring Het Ambacht Maldegem

Erik Blomme,
archivaris gemeente Maldegem

Eric Verstraete,
lid raad van bestuur VKOM en vzw Zusters Maricolen